

# Zondagsbrief

5<sup>e</sup> jaargang, nummer 20

Zondag 15 oktober 2023

Kleur van de zondag: **groen**



Wijkgemeente  
ZuidWest

---

## Mededelingen

---

### Zondag 15 oktober 10.00 uur.

God is thuis op plaatsen zonder hoop: met dit thema vraagt Micha Nederland aandacht voor de verbinding tussen klimaat en armoede. Dat doen ze op de zondag, die het dichtst bij wereldarmoede-dag ligt en die valt op 15 oktober. Zonder van iedere zondag een themazondag te willen maken, staan we in deze dienst bewuster stil bij de schepping. We laten ons inspireren door Bijbelgedeeltes uit Jesaja 35:1-4 en Romeinen 8:18-21.



Voor de kinderen is er deze week een korte kindernevendienst.

Van harte welkom,

*Ds Loeki van der Laan*

### Terugblik op een kippenvelmomentje

De mentimeter was nog maar net aangezet of er waren al ruim 30 reacties binnen en even later bijna tegen de 70. Ik begon te lezen, terwijl Guus speelde.

Lieve God, mag ik u iets vragen?  
Waarom leren wij mensen niet van het verleden?  
Wat is geluk?  
Hoe zet je boosheid om in liefde?  
Kan God bij iedereen zijn?  
Kunt U het nog aan als U naar onze aarde kijkt?  
Kan er iets gedaan worden voor mensen die lijden?  
Waarom is het zo saai in de kerk?  
Mag mijn familie in Syrië in vrede en geluk leven?



Kunt U mij helpen om bewust om te gaan met mijn medemens?

Lieve God, laat ons zien wat er moet gebeuren?

Hoe komt het dat ik nog steeds van U houd?  
Hoe wilt U mij gebruiken in Uw grote plan voor de wereld?  
Waarom zijn er zo weinig jonge gezinnen en jeugd in de kerk?  
Wanneer komt U terug?

Wanneer stoppen mijn vragen en wordt mijn hart stil en vind ik rust bij U?  
Ik las zo voor daar in de kerk en raakte ontroerd. Op zondag kijk ik naar jullie gezichten. Rustig luisterend, soms wat draaiend of met de ogen dicht. Allemaal op jouw en uw eigen manier. Maar nu klonk jullie stem en eigenheid luid en duidelijk. Zomaar een greep, slechts 15, van bijna 70 unieke vragen van unieke mensen. In al die vragen verschijnt de kracht van samen optrekken als gemeente. Een plek waar je die vragen mag en kan stellen, waar mensen naar je willen luisteren en er een God is voor wie geen vraag te gek is.  
De Bijbel staat immers vol met vragende en zoekende mensen. Mij helpt het om zo eens naar elkaar te luisteren. En nu? De bierviltjes met jullie vragen liggen in de predikantenkamer.

Neem er gerust wat mee om nog eens over na te denken ...

*Ds. Loeki van der Laan*

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer Hans van Leeuwen, Nachtegaal 20.

### **Aandacht voor elkaar**

We blijven verbonden met Cor en Anne Spaander, Staringlaan 2, 3906 WJ, Veenendaal. Thuis was Anne bezig met een behandeling die stap voor stap moet zorgen voor herstel van langdurige pijnklachten.  
Helaas gaat het herstel niet zoals gepland. Er is nu gekozen om toch gedurende een aantal weken, de behandeling voor te zetten in het ziekenhuis.  
Anne is nu in afwachting van de opname.  
We wensen haar rust, goede moed en Gods zegen toe,  
*Anne Stelma en ds. Loeki van der Laan*

### **Bedankje**

Lieve mensen.  
Hartverwarmend om de afgelopen zondag, 8 oktober, de bloemen uit de kerkdienst als blijk van hart-onder-de-riem te mogen ontvangen. Het deed me goed.  
Hartelijk bedankt!  
*Ria M. Bais-Oosterhoff*

## Bericht van de boekentafel

Ook op deze zondag zijn er weer extra veel kinderboeken in verband met de **Kinderboekenweek**. Afgelopen zondag was er helaas niet zo veel belangstelling, maar wij bieden U een tweede kans met een uitgebreide selectie aan prentenboeken en (voor)leesboeken voor alle leeftijden.

Wij zien U graag komen!

*Namens de Boekentafelgroep, Dick Vogelezang*

## Diaconale collecte zondag 15 oktober



**VOEDSELBANK  
VEENENDAAL**

De collecte is bestemd voor de Voedselbank in Veenendaal.

De Voedselbank zet zich in voor kinderen en hun ouders met een laag inkomen. Sinds eind 2013 wordt via de

Voedselbank noodhulp verleend aan mensen die onder de armoedegrens leven. Zij krijgen de mogelijkheid wekelijks boodschappen te doen in de Voedselbank Winkel! Begin 2017 is men gestart met Stadsakkers, een eigen moestuin voor de Voedselbank. De moestuin levert verse groenten voor de cliënten van de Voedselbank. Dit alles kan alleen dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en sponsoren.

Naast de collecte ondersteunen we de Voedselbank met het inzamelen van voedsel. We hopen dat zowel de collecte op 15 oktober als de voedselinzameling flink mogen bijdragen aan het werk van de Voedselbank

***Uw donatie maakt het verschil tussen  
'Wat eten we vandaag?' en  
'Eten we vandaag?'***



## V.I.S. bijeenkomst.



### **Thomas a Kempis: Met lef Jezus volgen?**

26 oktober 20.00, Trefpunt – ds. Coby de Haan  
Zoek jij naar de essentie van het geloof, en vraag jij je af wat zijn de juiste keuzes als het gaat om het goede leven? Hoe ga ik de goede weg met God, met de medemens, en mijzelf? Thomas a Kempis kan je

hierin tot gids zijn. Hij was in zijn tijd, de 14 de eeuw, deel van de spirituele vernieuwingsbeweging de Moderne Devotie. Hij heeft een boek geschreven "De navolging van Christus". Dit is, op de Bijbel na, het meest gelezen boek van de christenheid. Thomas laat hierin zien wat het betekent navolger van Christus te zijn. Dit is interessant voor ons als kerkelijke gemeente. Wij hebben immers als missie: Jezus met lef te willen volgen? Dit boek is door hem geschreven als inspiratieboek voor jonge mensen in zijn tijd. Hij was een spirituele coach voor monniken in opleiding. Het is actueler dan ooit. Thomas geeft je praktische

wijsheid en spirituele oefeningen. Hij kan confronterend zijn! Hij spreekt je aan op je levenskeuzes, waar jij voor leeft. Het staat dwars op rijk worden, je kansen pakken, het maken. Annemiek Schrijver, publicist en tv-maker, is iemand die door Thomas is geïnspireerd. Het boek is geschreven in de vorm van een persoonlijk gesprek tussen God en jou als mens. Het gaat om het leren luisteren naar de innerlijke stem in jou, om echt te leren liefhebben, niet alleen God, niet alleen de ander, ook jezelf.

We gaan deze avond ook zelf met het boek van Thomas aan de slag, door enkele teksten te lezen, zijn woorden in ons binnen laten komen en samen te ontdekken, hoe het ons, hier en nu, kan helpen in de navoring van Christus.

### **Kernvragen zijn:**

*Hoe vind je je eigen bestemming zonder angst of dwang?*

*Hoe ga je om met je eigen kwetsbaarheden en die van anderen?*

*Hoe leer je om jezelf en anderen lief te hebben*

### **Welkom!**

**Aanmelden? Graag naar:**

[ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl](mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl)



## **Kliederkerk**

Hoera, er is binnenkort weer Kliederkerk! Heb je er ook weer zin in? Kom dan ook op zondagmiddag 29 oktober naar de Petrakerk. Samen met je vrienden en vriendinnen, je ouders, je opa en oma, je tante.... En neem ook eens iemand mee die nog niet eerder is geweest!



Het thema is deze keer: **Durf jij te delen?** Aan het einde van de Kliederkerk willen we samen eten delen. Het zou daarom fijn zijn als iedereen wat te eten meeneemt. Maar natuurlijk begint de Kliederkerk met activiteiten rond het thema, gevolgd door een viering die op kinderen is gericht.

Via een giftenpot is er ook de mogelijkheid om financieel iets te delen.

**Kom je ook? Welkom, ook als je nog nooit (in een kerk) bent geweest!**

**Wanneer:** zondag 29 oktober van 15.30-17.30 uur

**Waar:** Petrakerk, Dennenlaan 5

**Voor wie:** kinderen van de basisschool met hun (groot)ouders, oom, buurvrouw, ... iedereen die blij wordt van Kliederkerk

iedereen die nieuwsgierig is naar wat Kliederkerk inhoudt



**Geef jullie snel op - uiterlijk woensdag 25 oktober - bij ds. Coby de Haan:**

[drs.jdehaan@gmail.com](mailto:drs.jdehaan@gmail.com)

## Mededeling vanuit de Algemene Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Het is weer tijd voor een mededeling vanuit de Algemene Kerkenraad. Dit najaar willen we een gemeenteeavond organiseren op dinsdag 31 oktober 2023.

Onderstaand de agenda/opzet voor de gemeenteeavond die om 19.30 uur begint in De Open Hof.

Vanaf 19.10 uur is er inloop met koffie, thee of een glaasje water.

De agenda voor de gemeenteeavond van de PGV:

1. Opening door voorzitter AK
2. Generaties in de kerk samen onderweg: hoe doe je dat? Onze nieuwe predikanten, Loeki van der Laan en Rob van de Wetering, gaan met ons op pad om dit thema te verkennen. Je hebt niet je wandelschoenen nodig, maar neem zekerheidshalve wel je smartphone mee.

Pauze

3. Huishoudelijk deel met toelichting van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad op:
  - o de staat van onze financiën;
  - o de monumentenstatus van de Petrakerk. Wat betekent deze voor onze huidige en toekomstige manier van kerkzijn?;
  - o de samenwerking tussen beide wijken: wat is nodig? Wat is mogelijk?

Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid vragen te stellen.

Wij nodigen u/jullie/jou graag uit om bij deze gemeenteeavond te zijn en zien uit naar jullie komst.

Met vriendelijke groet, namens het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

*Wim van Haeringen (scriba)*

*Gerrit Hagelstein (voorzitter)*

## **Uitnodiging** NET Ontmoetingen



**Samen onderweg**  
Gezelligheid & Verdieping  
Elkaar beter leren kennen

Een reisje maken terwijl je gewoon in de kerk blijft? Dat kan tijdens de eerstvolgende ronde NET Ontmoetingen. Elkaar geregeld ontmoeten en zo beter leren kennen, vinden wij in ZuidWest van waarde. Dat kan immers helpen om met elkaar mee te leven en nieuwe inspiratie op te doen.

Daarom organiseren we door het jaar heen NET Ontmoetingen: bijeenkomsten gericht op de ontmoeting met elkaar.

Binnenkort vinden er vier NET GROOT Ontmoetingen plaats in de kerk. Aan de hand van het thema Samen onderweg is er een gezellig en verdiepend programma waarvoor alle gemeenteleden van jong en oud zich kunnen aanmelden. Daarbij maakt het niet uit of je voor het eerst komt of al vaker bent geweest. En ook niet dat we geloven en kerk misschien heel verschillend beleven. Het gaat om onderlinge ontmoeting met ruimte voor verschil. Het is een leuke kans om andere gemeenteleden beter te leren kennen!

De bijeenkomsten vinden plaats op:

- Maandag 23 oktober, NET avond, 19.30-21.30
- Dinsdag 24 oktober, NET middag, 14.00-16.00
- Woensdag 25 oktober, NET ochtend, 10.00-12.00
- Woensdag 25 oktober, NET avond, 19.30-21.30

Het zijn vier identieke bijeenkomsten, je kunt er dus één kiezen om aan deel te nemen. Meld je uiterlijk 19 oktober aan door een strookje in te vullen en dit in de aanmeldbox in de hal van de kerk te deponeren. Of stuur je gegevens en de datum van je keuze naar [netontmoetingen@pkn-veenendaal.nl](mailto:netontmoetingen@pkn-veenendaal.nl) (vermeld dan naam, telefoonnummer, aantal personen, datum en tijd van je keuze, eventueel gebruik maken van kerktaxi). Voor vragen over de NET Ontmoetingen kun je terecht bij pastor Anne Stelma (06 - 37 38 64 26) of voor vragen over aanmelding bij Pia Ditewig (06 - 55 97 79 36).

Verderop in het seizoen komt er ook weer een mogelijkheid om elkaar buurtgericht te ontmoeten in verschillende huiskamers, de kleine NET ontmoetingen. Daarover later meer...

*Namens de werkgroep NET, Anne Stelma – Ribberink*

### **Een nieuwe podcast online.**

In deze zeventiende aflevering is Wim aan het woord hij leest met ons genesis 49 vers 29 tot 33 Hoe Jacob zijn leven met hoop en vertrouwen kan afronden bemoedigt hem.

U kunt de podcast vinden op [www.petrakerk.nl](http://www.petrakerk.nl), op Spotify of door op deze link te klikken: <https://podcasters.spotify.com/pod/dashboard/episodes>

### **'Iedereen in beeld'**

In de nieuwsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de tweede editie van 'Iedereen in beeld'. Deze gaat deze keer over de 'Open Kerk'.

De komende tijd willen wij als team 'Iedereen in beeld' verschillende teams, commissies en groepen die actief zijn in onze kerk bezoeken en aan de hand van een korte reportage verslag doen van wat deze onmisbare mensen allemaal op de achtergrond doen om onze kerk draaiende te houden. Op deze manier hopen we in beeld te brengen hoe we samen kerk zijn.

*Marije Stegenga*



## **Verslag symposium Kerken met Stip**

Informatie over een nieuwe loot aan de stam Kerken met Stip, genaamd *My Home Community*, stond centraal op het symposium dat plaatsvond in Utrecht op woensdag 27 september j.l.

We hadden een prachtige dag waarop verslag werd gedaan door de coördinator van de *My Home Community* in Borger-Odoorn, waarop we door prof.dr. Thijs Tromp werden meegenomen in conclusies van onderzoek naar succesvolle (diaconale) individuele begeleidingstrajecten en waarop we deelgenoot waren van een forumgesprek met o.a. mr. Jan Seton burgemeester van Borger-Odoorn, de kerkelijk leiders bisschop mgr. dr. Gerard de Korte, dr. René de Reuver, en de dagvoorzitter dr. Fons Flierman. Ook kwamen, -niet onbelangrijk !-, ervaringsdeskundigen aan het woord op het symposium.

De doelstelling van *My Home Community* is, mensen die (psychisch) kwetsbaar zijn in hun dagelijkse levenssituatie ondersteunen. De initiatiefnemer van dit project, ds. Jan Eerbeek, emeritus justitiepredikant, gebruikt ook wel de term: maatje worden. Het maatje worden gebeurt in samenwerking met en als aanvulling op de professionele zorg en ziet over kerkgrenzen heen. Concreet betekent dit dat mensen die zich ontheemd voelen in de samenleving worden bezocht door vrijwilligers om met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen waardoor deze mensen mentaal sterker worden en hun leven lichter wordt. Wederkerigheid en duurzaamheid van de relatie zijn belangrijke uitgangspunten. 'Jij gaat toch ook niet weer weg?', vroeg een deelnemer die in de samenleving aan zichzelf is overgeleverd aan de vrijwilliger. De vrijwilliger gaat trouw iedere week op bezoek en ziet na enige tijd de sombere blik die er altijd was veranderen in even een glimlach.

Als commissie Kerk met Stip van ZuidWest zullen we de kerkenraad informeren over de nieuwe loot aan de stam van Kerken met Stip en met haar in gesprek gaan over de vraag hoe wij hiermee verder kunnen gaan.

*Namens de commissie Kerk met Stip,  
Tineke Wielstra.*



## **Kaarten maken.**

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren kaarten voor de diaconie o.a. de bloemengroet op zondag. Dinsdagmorgen 17 oktober a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Info: Carla Rovers, tel. 555076 of [crovers@live.nl](mailto:crovers@live.nl)  
Onze kaarten zijn ook te koop voor €1,- per stuk. In de ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen.

## **Voor wie steek jij een kaarsje aan?**



In deze novembertijd staan we in kerk en samenleving stil bij hen die wij missen

In de eerste week van november sluiten we als wijkgemeente ZuidWest in de Petrakerk aan bij de landelijke actie 'Voor wie steek jij een kaarsje aan?'

Wij nodigen je uit om een kaarsje aan te steken voor een dierbare die je verloren hebt.

Donderdag 2 november om 17.30 uur begint het met een kort moment van bezinning in de kerk.

“Voor wie steek jij een kaarsje aan” is voor kerk en buurt. Het is goed om je verdriet en gemis samen te delen, of het nu korter of langer geleden is. We hopen dat je er troost vindt.

Neem gerust je buurman of buurvrouw mee, vriend of vriendin, of iemand, waarvan je weet dat die het ook op fijn vindt om op deze wijze een dierbare overledene te gedenken.

Iedereen is welkom!

*Karin de Jonge en ds. Coby de Haan*

## **Voedselestafette 2023**

De voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks pakketten voedsel voor gezinnen die onder het absolute minimum leven. Echter het is voor hen nauwelijks mogelijk goede pakketten samen te stellen omdat ze bijna geen goede artikelen meer in het magazijn hebben staan. Momenteel is er bijvoorbeeld een groot tekort aan houdbare producten. Als Wijkgemeente ZuidWest willen we daarom in oktober een bijdrage leveren door de hele maand producten in te zamelen. U kunt een boodschappentas, inclusief lijstje ophalen in de hal van de kerk.

Op zondag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober is in de hal van de kerk de mogelijkheid om de artikelen in te leveren. Lukt het niet op deze zondagmorgen, dan kan het in de



maand oktober ook tijdens de Open kerk op donderdagavond 5, 12, 19 of 26 oktober van 19 tot 20 uur.

U kunt de Voedselbank ook steunen door een gift over te maken. Dit kan via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselstafette. De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan. Doet u/jij ook mee?!?



The poster features the title 'Voedselstafette 2023' in large orange letters at the top. Below the title, on the left, is the logo for 'Wijkgemeente ZuidWest' which includes a stylized star with a purple hand icon. Below that is the logo for 'VOEDSELBANK VEENENDAAL', consisting of an orange heart with a white hand icon. On the right side of the poster is a photograph of a long table filled with various food items in cardboard boxes. Below the photo, the text 'Doe je mee?!' is written in orange.

### **Schrijfactie Canada: vervolg landverdedigers niet.**

Amnesty International



In Canada protesteren de Wet'suwet'en tegen een gasleiding onder de Wedzin Kwa-rivier op het grond van hun voorouders. Ze zijn bang voor vervuiling en gaven geen toestemming voor de bouw. Negen van hen hangt nu een celstraf boven het hoofd

omdat een rechter hen beval bij de bouwplaats weg te blijven. Ze verdedigen enkel hun landrechten.

#### Mensenrechten in gevaar door aanleg gasleiding

Sinds eind 2021 bezetten de Wet'suwet'en de bouwplaats. Ze hebben op hun grond kampen opgezet om zo de bouw een halt toe te roepen. De landverdedigers worden door de politie en beveiligers van het gasbedrijf dagelijks lastiggevallen en hardhandig opgepakt.

#### Wat kunt u doen?

Schrijf vóór 1 november 2023 naar de autoriteiten in Canada. Roep hen op de aanklachten tegen de Wet'suwet'en landverdedigers te laten vallen.

Klik [hier](#) om de brief af te drukken.

### **Kijkcijfers zondag 8 oktober 2023**

Direct: 117 Opname:

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest [www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl](http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl).

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de*  
**Digitale nieuwsbrief.**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar [zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl).



**Protestantse Gemeente**  
**Veenendaal**

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

## De Open Kerk

Vanaf de Kerkewijk zie ik een warm welkom staan. 'Open Kerk' staat er op een spandoek geschreven dat voor de Petrakerk hangt. Ik stap naar binnen



door de uitnodigend openstaande deur en wandel rechtsaf de kerkzaal binnen. Een vriendelijke gastvrouw spreekt mij aan en vertelt me dat ik na mijn kerkbezoek welkom ben voor een kopje thee in de ruimte naast de hal. Het hoeft niet, maar het kan wel.

In de kerk zak ik even neer op een bank en kijk rond. Heerlijk die stilte. Mooie muziek van Taizé omgeeft mij. Ik word stil. Zie ik ze nu voor het eerst? Die prachtige gebrandschilderde ramen? Ik loop rond en zie dat de kaars brandt bij de gedenkstenen. Ik sta stil bij verlies van geliefden.

Het is heerlijk die rust. Even tijd, echte tijd, voor een beetje inkeer midden op de dag. Naast het orgel, in de stiltehoek, staat een houder om een klein kaarsje aan te steken. Ik lees een mooi gedicht. Dat kaarsje steek ik aan voor een dierbaar iemand. Een woordeloos gebed. Zacht verlaat ik de kerkzaal en ik schuif aan bij de pastor en de gastvrouw. Ik krijg een kopje thee en we raken in gesprek. Zomaar op een doordeweekse dag. Even los van de dagelijkse dingen. Een vriendelijk samenzijn. Het is mij duidelijk: Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Dat wordt benoemd, maar het is ook iets dat ik voel. Er is nog een bezoeker. Zij komt na haar momentje in de kerkzaal even praten. Ze zegt: "Ik bedenken net,



dat ik eigenlijk te druk ben. Ik wil eigenlijk meer rust inbouwen." We spreken over de waan van de dag. Het is eigenlijk zo eenvoudig om even de kerk binnen te lopen en stil te worden en letterlijk stil te staan.

### Wanneer en voor wie

De kerk is drie keer per week open op doorde-weekse dagen. Op dinsdagmiddag (14.00u.-15.30u.), woensdagmiddag (14.00u.-15.30u.) en donderdagavond (19.00u.-20.00u.). Gemeenteleden zijn welkom, maar ook mensen die niet zijn aangesloten bij wijkgemeente ZuidWest. De Open Kerk is voor iedereen. De gastvrouw vertelde dat er ook mensen zijn die zoeken op internet waar ze door de week een kaarsje kunnen branden in een kerk. Zo kwam er via die route ook een bezoeker. Het is bedoeld voor mensen die even een beetje rust of bezinning en of een gesprekje willen door de week. Ook komen mensen binnen die kort of lang geleden een verlies hebben geleden. Ze staan nog even stil bij de gedenkstenen. Ze luisteren naar de muziek en ademen stilte en rust. Soms is er een expositie in de kerk. Daar komen ook veel mensen op af. Op woensdag is er altijd een pastor aanwezig. Mensen kunnen dan aangeven dat ze graag een gesprek willen. Dat is mogelijk op het moment zelf, maar meestal wordt er een afspraak gemaakt. **Warmte, begrip, stilte, een luisterend oor, gebed en rust** zijn grondwoorden die passen bij de Open Kerk.

### Stilte

Heer  
Ik sluit mijn ogen  
even is het stil  
Ik probeer aan U te denken  
even maar  
wachten of er een vonkje  
van Uw liefde opvlamt in mij.  
En als U mijn gedachten zegent  
voel ik Uw nabijheid  
En de stilte raakt mij weldadig aan.

Toon Hermans

### *Bedoeling Open Kerk*

Ik spreek met Karin de Jonge. Zij is in wijkgemeente ZuidWest pastoraal ouderling. Zij is coördinator van de Open Kerk. Daarnaast houdt ze zich bezig met taken die te maken hebben met ruimte bieden voor ontmoeting tussen de ander en de Ander. Ze benoemt dat het woord 'open' van Open Kerk twee betekenissen heeft. Enerzijds de kerk openen, juist ook op doordeweekse dagen en ruimte bieden om binnen te lopen. Anderzijds kun je het woord 'open' veel breder zien, namelijk: we staan open voor de samenleving en willen zo uitreiken naar ontmoeting met iedereen. Karin spreekt hierover met passie. Je ziet dat dit heel essentieel is voor haar. Ze benadrukt het belang van aandacht voor elkaar: "Ieder mens heeft een verhaal. Het is belangrijk om vooral te luisteren naar de ander. Dan doe je iets bijzonders."

Ze zorgt via diverse taken dat ze verbinding kan maken met mensen in en buiten de kerk. Het initiatief om met de Open Kerk te starten, is in de coronaperiode genomen, toen de kerk op zondag niet toegankelijk was voor grote groepen i.v.m. besmettingsgevaar. Zo konden gemeenteleden toch nog in de kerk komen. Karin heeft een maatschappelijke opleiding en een theologische opleiding gevolgd. Ze is jaren werkzaam geweest bij de opleiding Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede, waar ze het vak geestelijke verzorging doceerde. Haar passie en werk ligt en lag op het snijvlak van mens, spiritualiteit en welzijn.

### *Het team*

Voor de Open Kerk zijn veel vrijwilligers nodig, omdat de kerk op drie momenten per week open is. Er zijn 20 vrijwilligers die ingeroosterd worden. Karin maakt het rooster en regelt ook de P.R. De vrijwilligers zijn flexibel en gedreven. Het is bijzonder dat zo veel mensen paraat staan om deze taken uit te voeren. Te veel om alle namen te noemen.

De gastheren en gastvrouwen hangen voor de start van het open kerkmoment het spandoek op, zetten eventueel muziek aan en zorgen dat in de kerk kaarsen en boeken klaarliggen. De deur staat uitnodigend open. Als er een gast binnen komt lopen, wordt deze verwelkomd. De gastheren en gastvrouwen voelen aan wat iemand nodig heeft. Dat kan zijn even alleen in de kerk een kaarsje branden of naderhand in de koffieruimte een luisterend oor en een kopje thee of koffie. Een groot compliment is op zijn plaats voor de gedreven gastheren en gastvrouwen. Zij weten dat de kerk niet volstroomt met allerlei bezoekers. Zoals Karin zegt: "Het gaat hier om de kwaliteit en niet om de kwantiteit." Er zijn dagen dat er geen of maar enkele bezoekers binnendruppelen. Op andere dagen, als er een expositie is, komen er wat meer mensen. Vorig jaar zomer fietste een groep vakantiegezers over de Kerkewijk en zij zagen dat de kerk open was. Zij kwamen toen spontaan binnen en hebben zich gelaafd aan bezinning en thee.

Het zou mooi zijn als meer mensen de Open Kerk



weten te vinden. Zomaar even een klein momentje in een drukke week, een mogelijkheid voor een gesprek en ontmoeting. En, indien gewenst, ook een gesprek met een pastor. Karin de Jonge en het team van de Open Kerk nodigen u/jou van harte uit.

Een warm welkom voor allen!

*Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen*

---

*Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije [annastegenga@gmail.com](mailto:annastegenga@gmail.com) of spreek ons aan:*

*Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga*